

## **Διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο Βόλο 8-9/12/2021**

Η πρώτη μέρα της εκπαιδευτικής επίσκεψης περιλάμβανε: Περιήγηση στο Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο και έπειτα ξενάγηση στο Το Εργοστάσιο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα. Το Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο είναι ένα από τα παλαιότερα Μουσεία της χώρας και μέχρι πρότινος το κεντρικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλίας. Κτίσθηκε το 1909 με χρήματα που διέθεσε ο Αλέξιος Αθανασάκης από την Πορταριά του Πηλίου. Πρόκειται για ένα ισόγειο νεοκλασικό κτήριο με συνολικό εμβαδόν 870 τ.μ. και επτά χώρους έκθεσης ([http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj\\_id=3271](http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3271)).

Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε το Το Εργοστάσιο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα. Το Μουσείο στεγάζεται στο παλιό Εργοστάσιο Πλινθοκεραμοποιίας Νικολάου & Σπυρίδωνος Τσαλαπάτα, στον Βόλο. Παρουσιάζει την καθημερινή ζωή στο εργοστάσιο, καθώς και όλα τα στάδια της παραγωγής διαφορετικών τύπων τούβλων και κεραμιδιών. Στόχος του είναι αναδείξει την ιστορική ταυτότητα της πόλης του Βόλου και να συμβάλει στη διάσωση και την προβολή της βιομηχανικής κληρονομιάς της. Το Εργοστάσιο ήταν ένα από τα μεγαλύτερα του είδους του. Τα εργαστήρια και οι βιομηχανικοί χώροι έχουν αναστηλωθεί και αποτελούν σήμερα σπάνιο δείγμα διασωζόμενου βιομηχανικού συγκροτήματος στον ελληνικό χώρο. Στο τέλος για τα 200 χρόνια απο την ελληνική επανάσταση οι μαθητές/μαθήτριες συμμετείχαν σε ένα διαδραστικό παιχνίδι το οποίο τους βοήθησε να μάθουν τα ιστορικά γεγονότα που αναφέρονται στους στίχους του Εθνικού ύμνου. Όπως για παράδειγμα η καταστροφή του Δράμαλη στα Δερβενάκια (στροφές 75-87) κ.ά.

Το βράδυ βόλτα στη πανέμορφη και χριστουγεννιάτικα ντυμένη πόλη του Βόλου.

Η δεύτερη μέρα ξεκίνησε με πρωινό στο ξενοδοχείο και έπειτα επίσκεψη στο ΚΠΕ Μακρινίτσας και συμμετοχή στο πρόγραμμα των βοτάνων το οποίο έχει ως στόχο να μας δείξει την αξία των βοτάνων της Μακρινίτσας και άλλων περιοχών της Ελλάδας, την εύκολη χρήση τους και τα πλεονεκτήματα που έχουν απέναντι στα συμβατικά φάρμακα. Το Πήλιο, με τη μεγάλη ποικιλία στα βότανα, προσφέρεται ως κατάλληλο πεδίο για τους μαθητές, οι οποίοι έρχονται σε άμεση επαφή με αυτά, τα παρατηρούν, τα μετρούν, τα μυρίζουν, τα καταγράφουν και πολλά από αυτά τα δοκιμάζουν.

Και με την επιστροφή μας στα Τρίκαλα η πρώτη από τις πολλές ελπίζουμε εκπαιδευτικές εκδρομές έλαβε τέλος. Γυρίσαμε πίσω έχοντας αποκτήσει πολλές ωραίες και καινούριες αναμνήσεις καθώς και έχοντας δεθεί περισσότερο μεταξύ μας μέσα από αυτή την όμορφη εμπειρία. Ευχαριστούμε τους υπεύθυνους στο Μουσείο Τσαλαπάτα για την ωραία ξενάγηση και το διαδραστικό παιχνίδι. Επίσης ευχαριστούμε το ΚΠΕ Μακρινίτσας για τη σημαντική βοήθεια που μας παρείχαν στη πραγματοποίηση αυτής της εκδρομής καθώς και ευχαριστούμε τους εκπαιδευτικούς που μας συνόδευαν και φρόντισαν για την ασφάλεια μας αλλά και για την ευχαρίστησή μας, και τέλος ευχαριστούμε τους γονείς μας που μας παρείχαν την άδεια και οικονομική υποστήριξη για την υλοποίηση της εκδρομής.